

Beste leden,
Beste lezers van deze nieuwsbrief,

Het is al enige tijd geleden dat jullie nog van mij en van De Bezatse gehoord hebben. De reden hiervoor is jullie ongetwijfeld gekend: het smerige beestje “COVID-19” genaamd. Omwille van de pandemie hebben we sinds maart helaas onze activiteiten moeten annuleren. Het was en is nog steeds niet verantwoord om veel mensen samen te brengen. Bovendien is het praktisch niet haalbaar: ons lokaal is te klein en met de nodige afstand zou bijna niemand aanwezig kunnen zijn. Sinds de tweede golf mogen we sowieso zelfs niets meer organiseren.

Omdat er in 2020 vrijwel geen activiteiten konden plaatsvinden en we jullie noodgedwongen hebben moeten missen, heeft het bestuur besloten iedereen een gratis lidmaatschap te geven voor 2021. Iedereen die lid was in 2020 wordt dus automatisch lid in 2021. We sturen geen lidkaarten, want de lidkaart van 2020 blijft geldig in 2021.

Omdat het er niet naar uitziet dat er begin 2021 veel zal veranderen, hebben we besloten om ons voor het eerst te wagen aan een digitale activiteit.

Een voordracht door onze ondervoorzitter, prof. dr. Jelle Janssens over de politie:

“De Belgische geïntegreerde politie anno 2021: een zinkend schip?”

Maatschappelijke, technologische, institutionele en financiële veranderingen hebben de voorbije 20 jaar een sterke impact gehad op het functioneren van de federale en lokale politie. De gelijkwaardige minimale dienstverlening, waarvoor de geïntegreerde politie borg moet staan, staat vandaag meer dan ooit onder druk. De uitdagingen waarmee de politie worden geconfronteerd zijn echter groot. Centraal in deze lezing staat de vaststelling dat de politie hiervoor onvoldoende voorbereid is en zelfs de grootste moeite heeft om haar basistaken rond te krijgen.

Inschrijven verplicht via: <https://forms.gle/znMgLd4LY13pZaks8>

De inloggegevens voor de webinar worden dan per mail verstuurd.

Meer info vind je terug op onze facebookpagina: www.facebook.com/debezatse/

Ik hoop jullie hier talrijk terug te zien – al is het dan digitaal.

Mocht blijken dat hiervoor voldoende interesse is, dan zullen er nog dergelijke digitale lezingen volgen. Om jullie hierover op de hoogte te kunnen houden, is het belangrijk dat we over jullie mailadres beschikken. Het is een terugkerende vraag omdat we als vrijzinnig centrum ook onze ecologische voetafdruk willen verminderen. We proberen zoveel mogelijk onze nieuwsbrieven en activiteitenkalenders via mail te verzenden. We merken echter dat we nog heel wat mailadressen missen. Mag ik jullie dan ook vragen om ons even een mailtje te sturen met jullie e-mailadres? Dit kan naar vcdebezatse@gmail.com. Bedankt!

Ook interessant: wij zitten ook op het wwww! Onze website vind je op www.debezatse.be en onze Facebookpagina via www.facebook.com/debezatse/

2020 was, zacht omschreven, een vreemd jaar. We moesten in ons kot blijven, familie en vrienden mochten we opeens niet meer ontmoeten, laat staan knuffelen. Niet even samen een pintje gaan drinken op café of een barbecuetje doen. Maar wel gaan zwaaien aan het venster, om toch maar een glimp van een geliefde op te vangen. Toosten op iemands verjaardag verliep voor het eerst digitaal. Whatsaperitiefje iemand?

Ook bij ons verliep het niet anders. Gelukkig was er een mooi voorjaar en warme zomer. We gingen fietsen en wandelen. We genoten van onze tuin. En dan is er nog onze dochter. Voor ons toch één positieve noot aan het coronaverhaal: we hadden veel meer tijd voor haar. We zagen haar evolueren van baby naar een ontdekkende, vrolijke en lieve peuter.

Ik besef maar al te goed in welke bevoorrechte situatie ik mij bevind. Niet iedereen heeft het geluk om in een liefdevolle en warme omgeving te wonen. Ik denk dan ook vaak aan iedereen die vereenzaamt in deze lockdowns, zowel jongeren als ouderen. Maar ook bloedt mijn hart als ik zie hoe (dikwijls verdoken) armoede zorgt voor ongelijkheid. Denk maar aan kinderen die thuis moesten les volgen, maar waar geen geld was om een laptop te kopen. Of hoe mensen, teruggevallen op een werkloosheidsuitkering, nog meer dan wij zagen hoe de winkelkar duurder geworden is. Een mens zou moedeloos worden...

Maar toch, er zijn lichtpuntjes. Tijdens deze hele coronacrisis waren er verschillende warme gebeurtenissen. Hoe klein dan ook, ze doen deugd en ze geven hoop. We toonden ons respect voor het zorgpersoneel die strijdvaardig verder blijven gaan. We plaatsten beertjes aan het venster, zodat de kinderen een leuke wandeltocht konden maken.

2020 was een vreemd jaar, maar het is voorbij. Ik kijk dan ook met frisse moed naar 2021. Laat ons er samen voor gaan om van 2021 een beter jaar te maken. Een jaar waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten en onze dierbaren kunnen omhelzen.

Ik wens jullie dan ook een vredevol, liefdevol, gezond en vrijzinnig 2021!

Met vrijzinnige groet,

Ruben Descamps
Voorzitter VC De Bezatse